

Op zoek naar THEMATISCHE WANDEL- en FIETSRUTES?

Een uitgebreid aanbod vind je op
www.toerismerupelstreek.be

Of stel zelf je wandelroute
wandelroutes.provincieantwerpen.be
of fietsroute fietsroutes.provincieantwerpen.be samen.

- 1 Noeveren
- 2 De watertoren van Rumst
- 3 Natuur.huis Paardenstal
- 4 Graffiti op Nen Nielse Oemweg
- 5 De abdij van Hemiksem
- 6 Gilliot & Roelants Tegelmuseum en Heemmuseum Heymissen
- 7 Het Nautisch Bezoekerscentrum Rupelstreek
- 8 Het drierivierenpunt
- 9 Veren
- 10 De Waterbus
- 11 De Velodroom
- 12 'One world' van Arne Quinze
- 13 Natuurgebied: de kleiputten van Terhagen
- 14 Walenhoek
- 15 Het Niels Broek
- 16 Interescout
- 17 Berrenheibos
- 18 De Hoogstraat
- 19 Museum Rupelklei

OPGELET
niet alle bezoeken zijn gratis;
sommige musea zijn te bezoeken
aan de gewone tarieven. Ook zij
verdienen een duwtje in de rug
met een extra bezoekje!

RUPEL ZONDAGEN

5 mei / 2 juni
7 juli / 4 augustus
1 september / 6 oktober
telkens van 14u tot 17u

Ontdek de Rupelstreek op zijn 'zondags'!

Elke eerste zondagnamiddag van de maand, van mei tot oktober, stellen verschillende musea en bezoekerscentra in de Rupelstreek hun deuren open. Trek je zondagse (wandel)schoenen of je fiets-plunje aan en ontdek de verborgen pareltjes van deze unieke steenbakkerijregio.

Klei, water en landschap.

Dit zijn dé unieke troeven die de Rupelstreek kenmerken. Dompel je onder in herinneringen aan de oude steenbakkerijen, geniet van een verrassend landschap en laat je meevoeren langs of op de Rupel. Sommige locaties zijn steeds op zondag open, maar andere zijn enkel te bezoeken met groepen en geven enkel op de Rupelzondagen hun geheimen prijs voor individuele bezoekers!



RUMST

Watertoren Rumst

Het landschap van de Rupelstreek bewonderen? Dat kan het best vanop de Watertoren te Rumst. Het panoramisch uitzichtpunt over de kleiput van de nog werkende steenbakkerij Wienerberger is dagelijks toegankelijk. Tijdens de Rupelzondagen is echter ook een bezoek mogelijk aan de binnenruimte. Een informatieve tentoonstelling met veel beeldmateriaal over de Rupelstreek is de aangewezen startplaats om de omgeving te verkennen!

- Rumstsestraat, Rumst



Museum Rupelklei

De geschiedenis van de Boomse klei (Rupeliaan) begint 33.9 miljoen jaren geleden. Benieuwd naar het geologische verhaal of naar de talrijke fossielen die in de kleiputten gevonden werden, dan is een bezoekje aan Museum Rupelklei een must! Wil je weten hoe vroeger handsteen werd gemaakt? Rupelklei brengt dit levensecht in beeld met poppen, authentieke gereedschappen, relict en een pakkende foto's.

Nog zin in een mooie wandeling? Kies aan het museum dan de Klinkaartroute, genoemd naar het beroemde boek "De Klinkaert" van Piet Van Aken, en herbeleef de historiek van de baksteen. De wandelbrochure is in het museum gratis te verkrijgen.

- Uitbreidingsstraat 33, Rumst



BOOM

De Velodroom

Dit nieuwe fietsbelevingscentrum van Recreatiedomein de Schorre is hét uitgelezen startpunt voor je wandel- of fietstocht. Je krijgt er fiets- en wandeltips voor een avontuurlijke verkenning van de Rupelstreek en het Mechelse buitengebied. Bovendien kan je er de uitgebreide wielercollectie van wielerman Paul van Bommel ontdekken en je verdiepen in het mysterieuze verhaal van de Boomse velodroombouwers. Je kan er ook een fiets of E-bike huren, of je eigen E-bike even opladen.

- Rupeldijk aan de Schorre, Boom



Site Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen, Booms Steenbakkerijmuseum

De gidsen van EMABB brengen het verhaal van leven, wonen en werken in de Rupelstreek, in het bijzonder op de steenbakkerijen. Hierbij worden de uitzonderlijke leef-, woon- en werkomstandigheden van de arbeiders in de 19de en begin 20ste eeuw niet vergeten. Je neemt een kijkje in een authentieke arbeiderswoning, een droogloods en een ringoven. Er wordt ook een film getoond met beelden van weleer. Je komt dus te weten hoe een baksteen, pan of tegel werd gemaakt, maar er wordt in het bezoekerscentrum ook aandacht gegeven aan het fragile en het kunstige van "Booms Glas". Even verpozen kan in 't Baksteentje.

- Noeveren 67, Boom



Site Frateur, Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek

Deze steenbakkerij, ruim 4 ha groot, geeft een zeer volledig beeld van een doorsnee steenbakkerij in al haar aspecten. De gerestaureerde ringoven, klampovens, panneloods en droogloodsen zijn het resultaat van veel en hard werk. De aanwezigheid van zowel een handgeleeg als een industriële fabriek maakt een bezoek aan deze site onvergetelijk. Op de Rupelzondagen kan je niet alleen over de site wandelen maar ook uitzonderlijk een bezoek brengen aan de machinehal met mengelaar, kollergang en strengpers.

- Noeveren 196, Boom



NIEL

Natuur.huis De Paardenstal

Dit bezoekerscentrum van Natuurpunt verwelkomt je met plezier in de gerestaureerde paardenstal van Steenbakkerij De Neef. Je vindt er een tentoonstelling over de geschiedenis van de streek en je kan er terecht voor een drankje. Van daaruit vertrekken er wandelingen doorheen het natuurdomein Walenhoek waar je talrijke watervogels kan spotten. De kinderen mee op stap? Ontleen dan een rugzakje met daarin een aantal doe- en weetopdrachtjes.

- Boomsestraat 221, Niel



(verlaat de Rupeldijk aan Hellegat en volg wandelknooppunt 153)

SCHELLE

Brouwerij Ganzenhof

Brouwerij Ganzenhof is een ambachtelijke brouwerij in Schelle, gelegen langs een wandel- en fietsroute. Ze produceert drie streekbieren: 'Kludde', 'Nen Trapper', en 'Ne Scheve Toren'. Elk met een eigen identiteit en karakter. Je komt er meer te weten over elk bier, zijn samenstelling en achtergrond. Zin om te proeven? Dit kan ook! In het Ganzenhof café worden de eigen streekbieren aangeboden en een drietal bieren van collega-brouwers. Je kan er niet enkel je eigen batterijen opladen maar ook deze van je e-bike.

- Steenwinkelstraat 377, Schelle



HEMIKSEM

Gilliot & Roelants Tegelmuseum & Heemmuseum Heymissen

Verscholen in de abdijkerkers van de prachtige Sint-Bernardusabdij bevinden zich het Gilliot & Roelants Tegelmuseum en het Heemmuseum Heymissen. Het Tegelmuseum huisvest een collectie keramische wand- en vloertegels met internationale allure! Het Heemmuseum Heymissen biedt als het ware een reis terug in de tijd: talrijke vergeten voorwerpen herinneren aan het volksleven van vroeger. Je kan er in een nostalgische setting tevens genieten van een streekbier!

- Nijverheidsstraat, Hemiksem

